

MOEDFEARREN 7 - maart 2021

Na al heerlijke lentedagen zullen we ook de maartse buien en stormen moeten doorstaan. Maar dat is voor ons Friezen wel te doen, lijkt mij? Toch was het wel genieten hoor, de zon heeft al zoveel kracht!

Stel je voor, dat we iedere dag alleen maar mooi weer zouden hebben...nee, geef mij maar al die verschillende seizoenen. Ik houd wel van die cyclus in de natuur: dat alles afsterft en weer opnieuw begint. Het houdt de hoop op nieuw leven gaande.

Bij ons zijn de fruitbomen al gesnoeid en staan er alweer mooie takken in bloei, in de vaas. Ik word al blij als ik kleine witte of roze puntjes zie verschijnen. En dan de hazelaar, de wilgenkatjes, hebt u ze al gezien? 'Slingertjes van goud' en zilveren balletjes wuivend in zon en wind.

De forsythia, narcissen en tulpen staan ook al op het punt van bloeien.

Nog even wachten tot de storm voorbijgeraasd is en dan...

W.T.V.



De hazelaar

*Onverwacht mij tegen
in 't nog winters jaar
op de sprong der wegen
bloeit de hazelaar.*

*Tegen 't licht gehangen
slingertjes van goud;
aarzelend, bevangen
raak ik aan het hout.*

*Trillend dwaalt van boven
't fijne wolken los;
en met bloei bestoven
in het naakte bos*

*blijf ik in een beven
teruggehouden staan,
en ik raak nog even
't donker stamhout aan.*

*uit: 'Het Veerhuis', 1980.
Ida Gerhardt*

DE REGENBOOG.

Als kind ben ik opgeroed in een klein dorpje op het Groningse hoogland. De wereld reikte niet verder dan 3 kilometer buiten het dorp.

En alles was heel overzichtelijk.

Hoe klein het dorp ook was, er waren drie lagere scholen, en twee kerken. Ieder ging naar zijn eigen richting. Zondags gingen we 2 keer naar de kerk. We hoorden de bijbelse verhalen en we lazen de kinderbijbel van Anne de Vries.

En af en toe stond de regenboog hoog aan de hemel.

"dat is een teken van God " zei mijn moeder dan.

"het doet ons herinneren aan de afspraak die we met God hebben" zei ze.

Ik vond het altijd fascinerend. Al die prachtige kleuren zo netjes naast elkaar.

Dat kan ook alleen maar God, dacht ik.

Jaren later ben ik mij meer gaan verdiepen in de bijbel. Ben naar verschillende cursussen geweest om meer uitleg te krijgen van professionelen.

Ook kwam het verhaal van de regenboog eens langs.

Over het verbond, de afspraak met God, en dat het een herinnering voor ons hieraan is.

"klopt niet" zei de cursusleider. "dat staat er niet. Lees Genesis 9 vers 15 nog eens door"

En tot mijn verbazing las ik, dat de regenboog niet ons herinnert aan het verbond, maar dat het God herinnert aan zijn belofte! God, die een herinnering nodig heeft! Dat vind ik zo fascinerend.

En als het soms even niet gaat en er staat weer eens een regenboog aan de hemel, dan kijk ik toch met andere ogen naar boven.

Dat geeft mij steun en vertrouwen.

P.B.

Oproep: in De Twine van februari-maart, nr. 1 stond een oproep om iets te maken rond het thema: THUIS OP AARDE: tussen donker en licht/tussen vallen en opstaan.

Graag wil ik weten of er ook mensen zijn die aan die oproep gehoor geven, anders hoeft ik er verder geen energie meer in te steken.

Willen diegenen **voor 30 maart** contact met mij opnemen?

- - -

Als u een stukje voor de Moedfearren wil schrijven, schroom dan niet!!! Graag kopij naar mij sturen. W.T.V.

LOPEND VUUR: wie loopt mee?

Zaterdag 13 maart om 11 uur wordt er (vanaf de Vermaning) een wandeling door Rottevalle georganiseerd m.b.t. acties in Nederland om meer vluchtelingen uit Lesbos toe te laten. Ook op ten minste 50 andere plaatsen worden deze weken acties gehouden. Zie voor meer informatie: <https://migreat.org>