



2021

2022

MOEDFEARREN 31 DECEMBER 2021

Beste mensen,

Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar kunnen we (opnieuw vanwege Corona) geen diensten houden. Geen kaarsen aansteken. Geen liederen zingen. Niet samen stil worden om God te danken, de Ene om troost en nabijheid vragen. Niet samen, maar wel thuis, voor onszelf, voor de ander...

We kunnen elkaar niet fysiek de beste wensen toewensen, elkaar even niet in de ogen kijken. Wat we wel kunnen is bidden voor hen die het moeilijk hebben. We kunnen met liefde aan hen denken. Liefde gaat immers over alle grenzen heen!

We zouden deze dag herdenken:

Voor Rottevalle: 2020: Tamme Oosterhof, Griet Benedictus-Algra, Benedictus Postma, Jaap Veenstra, 2021: Geesje Pool-van Kammen, Geertje Postma-Hoekstra, Anneke Wouda- Pander, Janny Benedictus- Hoving.

Voor Surhuisterveen: Gjetsje Schuurer- Piersma, Anna De Boer- van de Velde

"Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft..."

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Ik kan het u niet voorspellen.

Met woorden van Toon Hermans probeer ik u wat op te beuren (mocht dat nodig zijn?)

"De wereld is verward

En de mensheid wordt steeds banger

onthoud: het kwaad zingt hard

maar de liefde zingt veel langer".



Om het nieuwe jaar mee in te gaan:
verbondenheid, humor, liefde, geduld, BLYDSKIP, tijd, schoonheid, Compassie, positivisme, stipe, begrip, rust, ljocht, *aandacht*, vertrouwen, loslaten, kalm aan, vrede respect, stilte,...

En met een vraag aan jezelf:
wat zijn vijf dingen waar je altijd meteen een glimlach van op je gezicht krijgt?

Houd dat vast!
Wilma Tiemersma-
Veenstra