

Weerbericht: vannacht eerst nog donker,
morgen kans op meer licht.



(Levi Weemoedt)

'Wat de toekomst brenge moge...'

Hij gelooft het zelf nog niet, maar hij moet er wel aan geloven! Trump is geen president meer. Een opluchting voor heel veel mensen! Wat mij wel beangstigt, is dat veel mensen die zich christen noemen, al hun hoop op Trump hadden gevestigd. Dat veel christenen homoseksualiteit afkeuren en liever een wapen in huis hebben om zich veilig(er) te voelen. Dat een wereldleider, die grof en narcistisch eigen gewin boven verbinding en samenwerking stelt, is in mijn (en volgens mij ook uit bijbels oogpunt?) een 'leider' die zichzelf verheft boven zijn taak en opdracht en als een verwend kind zijn verlies niet wil toegeven.

In Psalm 138 lees ik woorden van Fedde Schurer: (God) *sjocht fan fierren 't grutske dwaan fan wa't yn waan har tsjin Him sette*. Ach... terugkijkend in de geschiedenis, zijn er voorbeelden te over van slechte en goede leiders. En wat de toekomst brenge moge? We zullen het zien en ervaren.

Toch hebben we juist in deze tijden wijze en verstandige leiders nodig. Mensen die ons gidsen door een woud van weerstand en agressie. Daar is moed en daadkracht voor nodig. Maar mensen moeten er ook vertrouwen in hebben, dat de koers die wordt uitgestippeld ook perspectief op betere tijden biedt.

De aanhef van dit stukje herkent u vast wel uit het aloude en bekende gezang/lied uit het liedboek? Het gaat verder met de woorden, *'mij geleidt des Heren hand'*.

Natuurlijk, we hebben wereldleiders nodig om mondiaal samen te werken op verschillende vlakken. Maar in onze persoonlijke levens...? Door wie en wat laten we ons dan leiden? Durven we onze angsten te laten varen en te vertrouwen op de liefde van de Ene, die ons heeft beloofd niet los te laten wat zijn hand ooit begon. Durven we vanuit de liefde onze toekomst tegemoet te treden? W.T.V.

Leauwe - Hoopje - Leafhawwe

Boppe dit skriuwen sjogge jo de wurden :
Leauwe, Hoopje, en Leafhawwe, jo lêze
dizze wurden meastentiids yn it Nederlânsk :
Geloof - Hoop - en Liefde.

Foar my betsjutte dizze wurden in soad, eins binne it beakens yn myn libben.

It jout my hâldfêst en dat kin ik, maar ik tink wy allegear wol brûke yn dizze drege en ûnwisse tijd.

Ik haw der tiidwurden (werkwoorden) fan makke, want wy sille der sels, mar ek as gemeente ús wol mei dwaande hâlde moatte, it giet net fansels!

Leauwe is: earne yn fertrouwe, dit is bytiden maklik sein as dien, dit hawwe wy grif allegearre wol ris mei makke. Dan begjinne wy miskien te twiveljen.

Mar wat is de bibel dan in kostber "besit", yn de bibel kinne wy in soad ferhalen lêze oer minsken sa as jo en ik dy somtiden ek twivelje, mar ek ferhalen dy't ús hope jouwe! Hoop is in boarne fan moed! De stânfêstige leauwers sille net oerjaan, dy litte de moed net sakje. Ek al is de sitewaasje somtiden sûnder útsjoch, God makket wer in nij begjin, dat is de reade tried troch de hiele bibel hinne. En dat Leauwen en hoopjen kin net sûnder leafde, litte wy omsjen nei ús neiste, wy kinne yn dizze tiid net by inoar wêze, mar wol om inoar tinke.

In kaartsje, in telefoantsje, as omtinken foar inoar yn ús gebed.

Ik winskje alle lêzers in soad Leauwen, Hope, en Leafde ta yn dizze tiid!

Leauwe hoopje en leafde,
dat moat foar elts dochs kinne.

Leauwe hoopje en leafde,
dan bisto nea allinne.

GdW



DE CAMELIA

In onze tuin staat een camelia. Een mooie, groenblijvende struik met stevige bladeren. Een camelia geeft in het voorjaar prachtige bloemen. Ze zijn er in het wit of rose, of zoals bij ons, in het donkerrood.

Een camelia stelt wel wat eisen. Zo moet de grond wat zuur zijn, en mag de plant niet in de ochtendzon staan. Aan al deze voorwaarden voldoet onze plant.

Na de bloei in het vroege voorjaar, zet de struik in de zomer de knoppen voor de bloei van het jaar daarop. Vorig jaar heeft onze camelia geweldig staan bloeien. Ik telde wel 200 bloemen. Maar ik zag ook, dat er zich in de zomer maar heel weinig knoppen vormden. En dan weet je het al: weinig of geen bloemen in het volgend voorjaar.

Ik zie overeenkomsten met de tijd waarin we nu leven. Dit jaar is er maar weinig bloei. Een enkele bloem en wat verdroogde knoppen. De coronacrisis heeft zijn werk gedaan. Het is dit jaar wat minder genieten.

Met elkaar proberen we moed te houden. En geduld te hebben. Weer nieuwe knoppen te vormen.

In de cameliastruik in onze tuin, hebben er zich in deze zomer weer heel veel knoppen gevormd. Dat belooft wat voor het volgend jaar!

Ik haal uit onze tuin de hoop en de moed, dat er weer betere tijden komen.

Dat met enige discipline en geduld de struiken weer zullen bloeien. P.B.



Rûk in blom, rûk in frucht,
rûk dy hearlik frisse lucht,
roken ûntelber sweve oeral wei.
Hear, ik rûk jo leafde elke dei.
Tank dat ik der wêze mei.

Sjoch it ljocht, sjoch de nacht,
sjoch de wûndere stjerrepracht,
ljochtsjes ûntelber skine oeral wei.
Hear, ik sjoch jo leafde elke dei.
Tank, dat ik der wêze mei.
(Liet 8b: 3,1)

De Troostvogel

Wanneer je soms iets naars beleeft
de dag niet is zoals tevoren
of je hebt iemand verloren
waar je o zo veel om geeft

Dan komt de vogel met een lied
Je hoort hem, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

De vogel is in al die tijd
Nog nooit beschreven of geschilderd
Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
Daarover heerst onzekerheid

In elk geval, hij meent het goed
Hoewel door alles wat hij doet
Je kans hebt dat je noodgedwongen
Een tijdje op hem wachten moet

Dan komt de vogel met een lied
Je hoort hem, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

Drs. P / Herman van Veen
(de eerste regels een beetje aangepast W.T.V)

**Weet u al dat er (weer) een nieuwe
Bijbelvertaling komt?**



“Wat ik echt nodig heb is een vertaling die me niet opzadelt met een schuldgevoel, me niet veroordeelt en me niet aanzet tot een soort van beslissing”

HOUD MOED, HEB LIEF, blijf erin geloven!