

MOEDFEARREN 10 – juni 2021

Deze week de laatste Moedfearren. Omdat we ervan uit gaan dat we elkaar binnenkort weer treffen in de diensten en we elkaar op die manier ook weer kunnen 'bijpraten'.

De Twine houdt ons verder op de hoogte en blijft ons met elkaar verbinden, waar het geloof en samenleving betreft.

Kijkt u ook eens op onze websites! Daar is nog meer informatie te vinden over onze gemeenten en ook met berichten uit Doopsgezind NL.

Met het mooie weer is de natuur nu op z'n mooist en gaan we er weer meer op uit, voor zover dat mogelijk is. De meeste ouderen hebben nu hun 2^e vaccinatie gehad, dus dat geeft ook weer een 'veiliger' gevoel. De zomer kan beginnen!

In lied 697 staan de volgende woorden:

Refrein:

*Met wind in de haren
en zon in de rug ligt
het land voor ons open.*

*Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.*

Dat wens ik ons allen en met die woorden mogen we de zomer ingaan!
W.T.V.



Stille bea

Hawwe jo bytiden ek wolris ferlet fan in amerij (moment) foar jo sels?

Efkes gjin drokte, gjin fragen, net neitinke oer hjoeddeistige saken, as oare swierrichheden.

Sels fyn ik dit bytiden wol noflik.

In eintsje fytse, as kuijerje, as in boek lêze binne allegearre bezigens dy ik dan noflik fyn. Mar wer ik ek o sa fan genietsje kin is muzyk fan in tsjerkeoargel yn kombinaasje mei trompetten. Sa hearde ik jierren lyn it liet: Mijn Gebed fan D.C Lewis, miskien witte jo hokfoar liet ik bedoel?

Der is ek in filmke by (op youtube), en der sjogge jo de sjonger fan it liet yn in tsjerke sitten.

De tekst sprekt foar him sels:

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk
'k loop zomaar binnen Heer, net van mijn werk

Niet voor de priester Heer of 't antiek
Ik kom alleen maar hier, voor de muziek

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit
Maakt 't wat uit o Heer, dat ik niet bid
'k ben niet hervormd of zo, niet katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek

Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek

Ik had een rotdag Heer, 't lukte niet best
'k werd door collega's Heer ook nog gepest
't komt door 't orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed.

En yndie it komt troch it oargel en de trompet dat der fanbinnen yn my wat bard.

It is krekt as libje ik dan efkes yn in oare wrâld, in wrâld weryn de ôfstân nei ús himelske heit in stik koarter is. Soe it dêrtroch kinne datsto dan ta in gebed komst?

Fansels binne der op in dei genôch mominten dat jo de hânnen gear dwaan kinne, bygelyks foar it iten, as foar it sliepen gean. Mar dochs is sa'n momint foar jo sels foar my oars en o sa weardefol.

Ik hoopje fan herte dat jo ek fan dy
weardefolle mominten yn jo libben hawwe en
bytiden in stille bea (gebed) dogge?
Want...

Soms is 't krekt as kinst net fierder,
fielst dy wurch, ferslein, ferlern ,
wurdt de lêst dy hieltyd swieder,
woest wol skûlje as in bern.
Bisto yn striid allinne,
fjochtest mei dysels it meast.
As der swierrichheden binne,
wêr fynsto dan help en treast.

Bisto wurch en út 'e liken
fan gewraksel om 'e nocht,
docht it elke kear bliken
dat gjin mins dyn pine sjocht,
dan meist yn dat lijen witte:
al dyn soargen, noed en lêst
kinsto earne efter litte:
yn gebed fynst wol wer rêst.
G. de Wit



Berichten uit de gemeente:

RV:

Mevr. G. Blauw is onlangs gedotterd en hoopt dat haar klachten nu zullen verminderen.

SV:

Mevr. Bakker is verhuisd naar het Suyderhuys.

Egoïsme

Ik heb dat altijd al een naar woord gevonden.
Het heeft zo'n negatieve klank.
En meestal is het dat ook wel.
Niemand wil egoïstisch genoemd worden of
nog erger, zijn.
En toch zie je het overal om je heen. We zijn
heel royaal, maar als het er op aan komt,
kiezen we toch voor ons zelf.
Als ik mijn twee kleinkinderen zie spelen , en
kibbelen over hetzelfde autootje , terwijl er
nog 10 op de tafel liggen, denk ik: we worden
met een portie egoïsme geboren.
Hetzelfde zie je nu gebeuren met het
beschikbare covid vaccin in de wereld.
In het begin van de crisis hoorde je nog de
goede bedoelingen;
Eerlijk zullen we alles verdelen, de prijzen
van het vaccin houden we voor de kostprijs.
Maar naarmate de crisis erger werd en
bedreigender, kwam dat sterke gevoel weer
boven van; wij eerst.
Of nog erger: sommige producerende landen
verhandelden de vaccins liever voor veel
geld, dan het te gebruiken voor de eigen
bevolking.
Of de vaccins worden ingezet als politiek
drukmiddel.

Zo langzamerhand wordt de crisis wat
overzichtelijker. En steeds meer mensen
laten zich vaccineren.
De gevolgen van de pandemie zullen nog
lang nawerken.
Er wordt ook wel gesproken, dat we een
andere wereld zullen krijgen, met andere
inzichten hoe we samen verder willen.
Ik hoop het. En dat mensen het inzicht
krijgen, dat egoïsme ons op den duur gaat
tegenwerken. We zullen moeten beseffen dat
delen de enige manier is om te overleven.
Dat kunnen we leren. Al vanaf de kindertijd.
Om er de rest van ons leven mee bezig te
zijn.
P.B.