

## Donderdag 25 februari – 8

Lees Marcus 2: 1-5

*Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. – Marcus 2:3*

Mensen hebben mensen nodig, zeker als het leven (te) zwaar wordt. Maar wat als er niemand is die jouw spreekwoordelijke bed kan dragen? Dan kan die eenzaamheid alleen al de ziel uit een mens laten wegvloeien, meer nog dan de ziekte.

Daarom vandaag hulde en dank aan al die mantelzorgers. Aan die mens die in stilte een dierbare verzorgt. Veelal wordt onderschat hoe zwaar die taak kan zijn. In gebed geef je je onmacht de ruimte, bestorm je de hemel en maak je jezelf hoorbaar en zichtbaar. Dat jij, lieve mantelzorger, met milde en liefdevolle ogen naar jezelf kijken kunt, dat wens ik je toe. (uit veertigdagenkalender-PKN)

### Gebed

Voor al die mensen die zorgdragen voor een ander  
moeders, vaders, zonen, dochters  
zusters, broers  
Voor die vriend en vriendin  
buurman, buurvrouw...  
die ene  
Voor dragende handen  
liefdevolle blikken  
troostende aandacht  
Het helpt om de last te dragen  
Barmhartige, ontferm u over hen  
Ontferm u over ons  
Ontferm u!  
Amen

Bijlage: kleurplaat voor de kinderen



HC(2)

MARKUS 2:1-12