

Woensdag 24 februari -7

De vogels wekken mij uit mijn slaap  
ik rek mij uit en de dag is wakker.  
Waar nog maar kortgeleden  
sneeuw en ijs mij uit mijn bed lokten  
is het nu de vroege geur van lente.  
De dag is rijp voor een glimlach  
voor een groet aan alles  
waar ik dankbaar voor ben.



MANDALA KLEURPLAAT - KOMPAS