

Woensdag 31 maart - 37

Nee, de tekst hieronder is niet een citaat uit de bijbel. Het zijn woorden uitgesproken door de inmiddels overleden Bibian Mentel (1972-2021) Trouw 30 maart
Op 11 maart had ik een kalenderblad (nr. 20) met uitspraken van haar opgenomen.

Als het gaat om leven en lijden: waar(in) ligt nu het verschil tussen het leven van Jezus van Nazareth en van Bibian Mentel?
Een interessante vraag om daar vandaag eens over na te denken.



"Het is belangrijk je te realiseren dat je altijd een keuze hebt. Het leven kan eng zijn, of zwaar, maar hebben we ooit problemen opgelost door bang te zijn? Soms moet je kiezen uit twee kwaden, maar dan is het wel jouw keuze. Datgene wat het beste bij je past. Dat kan kracht geven"

Bibian Mentel