

Maandag 29 maart - 35

'... de takken vallen uit onze handen
we rapen onze bestofte kleren op
en trekken ze besmuikt weer aan
kijken om ons heen
wat nu?
In godsnaam, waar moeten we heen?

Hij staart over onze hoofden in de verte
de glimlach nog om zijn lippen

...

wij kijken naar wat Hij ziet
zien de stad door zijn ogen
lezen het verdriet in de straten
de dood in de stegen
de wanhoop uit de ramen'.
(Bron: intercity bestemming Pasen)

