

Zaterdag 27 maart – 34

We volgen een man op reis. Preciezer: op het laatste gedeelte van zijn reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal.

Jezus.

Het is een man die de wereld wil redden, die een einde wil maken aan het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen. Een man met een verhaal over een nieuw bestel. Een koninkrijk. Met andere begrippen en nieuwe gebruiken: 'de laatste wordt de eerste, de heerser een dienaar en de onderdrukte een vrij mens'.

...

Hij was een Jood en het laatste stuk van zijn reis voert hem naar Jeruzalem. En wij? Wij gaan met hem mee. Op een afstand.

Wat zoekt hij hier, in deze stad?

Wat zoeken wij eigenlijk in zijn spoor?

(uit: Intercity bestemming Pasen)

Wij staan langs de kant van de weg.

Uit onze schoenen kruipt de hoop omhoog,
eindelijk iemand die weet en verstaat wat wij hopen.

Een man

met het gezicht van God.

Hosanna!



zondagbijlage: kleurplaat voor de kinderen

ZONDAG 28 maart – Palmzondag



www.bijbelidee.nl