

## Donderdag 25 maart - 32

*Even mocht ik vandaag door jouw ogen kijken, jouw wereld binnen komen. Een wereld waarvan ik wel weet dat hij bestaat maar waarvan ik geen besef heb hoe deze eruit ziet. Spannend om die wereld binnen te treden, niet wetend wat me te wachten staat. Er kwam, met jullie, zoveel meer naar binnen. Zoveel angst, pijn, bravoure, boosheid en verdriet. Wie ben ik om over je te oordelen? In je gezicht is iets wat een appèl op me doet en tegelijk vraag ik aan jou: 'Mag ik iets voor je doen?'*  
(naar Etty Hillesum)



afbeelding bron: Amnesty International