

Woensdag 24 maart – 31

Mens, waar ben je?

Ionaliëd: Sluit je niet op (uit: Opstaan 26)



Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
be - schut - te plek, ver van de storm van - daan,
waar jij je aan je tuin wijdt, aan je ziel,
met wie je lief zijn leeft in har - mo - nie.

Je tuin wordt zoveel mooier als je merkt
dat anderen genieten van die plek,
wiedt ook de werldeuin van giftig kruid,
van oorlog en gebrek, maak haar tot thuis.

Zoek je je ziel, ga tastend dan de weg
die je alleen niet goed ten einde brengt,
ontvankelijk voor nood, gebrek en pijn
van anderen zal die te vinden zijn.

Zoek je met wie je lief zijn vrede en rust,
voor kinderen een jeugd vol levenslust,
ga dan de wereld in, stil het verdriet
van die verloren zijn in hun verlies.

Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis
al sta je naakt in levens razernij,
dans in de storm en ga het leven aan.

Gebed:

Ik BEN, zo hebt u zich aan ons bekend gemaakt
Wij roepen u aan
Voor het appèl dat u op ons blijft doen
leer ons verbinden in plaats van oordelen
leer ons vertrouwen in plaats van wantrouwen
Help ons mogelijkheden zien, waar wij machteloos toekijken
Wees ons rustpunt in de storm van het leven
Te midden van deze pandemie
Amen