

Maandag 22 maart - 29

...maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. – Johannes 12: 24

Het blijft verbazen: een enkele graankorrel gezaaid in de aarde geeft een overvloed aan graankorrels! Dankzij die natuurwet is er jaarlijks brood voor ieder. Wereldwijd, als het eerlijk wordt verdeeld. Jezus paste die wet toe op zichzelf. Hij liet daarmee weten dat zijn dood onontkoombaar was, wilde hij het brood des levens worden voor alle mensen... Gezegend met zijn genade, word je ook zelf zomaar bereid om je te laten zaaien en vrucht te dragen. De Graankorrel van ooit vermenigvuldigt zich eindeloos! (deels overgenomen van de PKN 40dagenkalender)

Wat wilt u laten groeien in uw leven?



Oergraan:

Mennisten binne ferspraat oer de hiele wrâld. Se sitte yn Amearika, Afrika, Brazilië (yn in doarpke dat ek Witmarsum hjit). Dat smyt bysûndere ferhalen op. "Minsken moasten in nij bestean opbouwe", fertelt De Vries. "It moaie dêrfan is dat se sied neinamen, bygelyks weet. Der binne ek guon út Oekraïne wei nei Amearika flechte. Mei dat sied koene se yn alle gefallen ite. De mennisten út dy tiid wiene hast allegear boeren."

Mennistenôt

Dat weet, it nôt, is hiel oars as wat we hjir ha. De Vries: "It gewoane nôt is 50 of 60 sintimeter lang, mar it mennistenôt is wol 1,20 meter. It is fan in boer út Amearika mei foarâlden út Oekraïne en dat wiene Friezen. We ha dat nôt hjir ynsiedde en sels bôle fan makke. Dat is tige goed slagge en dêr binne we hiel bliid mei."

(bron: Doopsgezinde monumenten: Omrop Fryslan was op 28 juli 2020 in Witmarsum. Bij het monument werd Menno de Vries geïnterviewd door Froukje Sijtsma over de Doopsgezinden en het oergraan.)