

Vrijdag 19 maart – 27

'Voor de Heer danste ik!' – 2 Samuel 6: 14

Dansen, uit je dak gaan, volledig onbevangen... wie kan het (nog)?

Hoe heerlijk kan het zijn om te dansen en helemaal op te gaan in de muziek?
In de bijbel lezen we dat David vol overgave danste voor de Heer, slechts gekleed in een linnen hemd. Zijn vrouw Michal minacht hem en noemt hem een dwaas.

Kunnen wij, zonder te oordelen, kijken naar anderen (en onszelf), als zij zich (even) geheel onbevangen laten gaan, in de flow van het moment?



Picasso – 1922, twee vrouwen op het strand