

Donderdag 18 maart – 26

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. – Mattheüs 25:35

In het buitenland hoor je wel eens grapjes over dat ene Nederlandse koekje bij de koffie... Zijn wij Nederlanders inderdaad niet zo gastvrij? Is onze persoonlijke gastvrijheid trouwens niet een druppel op de gloeiende plaat? De Bijbel vindt van niet. Door gastvrijheid ontstaan liefdevolle vriendschappen, gesprekken over God en onverwachte zegen. Krijg je bezoek van engelen bijvoorbeeld (Hebr. 13:2) In Mattheüs 25 gaat Jezus zelfs een stap verder: 'In het ontvangen van een vreemdeling ontvang je Mij, Christus zelf! (overgenomen van de PKN 40dagenkalender)

Laten we proberen in elk mens Christus te zien en iedereen met een open hart gastvrij tegemoet te treden.



Georges Rouault- 1871-1958