

Donderdag 11 maart – 20

Wat doe je als je leeft met de dood voor ogen?

De doodzieke Bibian Mentel (sportvrouw, paralympisch boegbeeld), zegt daarover: 'we gaan allemaal dood, dat is een gegeven, hoe je ermee omgaat is aan jezelf.' Na vijftien keer kanker in haar lijf en ervoor behandeld, lijkt nu het einde nabij. Ze ervaart iedere dag nog als een cadeautje.

In de Trouw las ik over deze dappere vrouw. Lovenswaardig, hoe zij met haar ziekte omgaat. Dat is niet iedereen gegeven.

Ongetwijfeld gaan er velen geïnspireerd, als 'Bibianisten' verder in haar voetsporen, met als levensmotto om doelen te blijven stellen. Blijf jezelf uitdagen! "want als je daarmee stopt, stop je in mijn optiek met het leven". (aldus Bibian)

*Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in 't bloed.*

Lied 566: 4