

Donderdag 18 februari



Emmaüsgangers

U/jij zal wel denken: hè? dat beeld klopt niet bij deze dag.
En toch kies ik daarvoor.

Zijn wij niet allen Emmaüsgangers, zovele eeuwen later?
Jezus is niet (tastbaar) onder ons en toch zijn we onderweg als Christenen, mensen
die zich noemen naar Christus, de Levende onder ons.

Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden
(Matt. 18:20)

Laat de afbeelding eens op u inwerken, wat roept dit beeld met bovenstaande
woorden bij u/jou op?