

Woensdag 10 maart- 19

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. In de Doopsgezinde gemeenten besteden we hier eigenlijk (bijna) nooit aandacht aan. Toch kan het geen kwaad om in deze 40-dagentijd er wel aandacht aan te schenken.

In Leviticus 23:22 lezen we:

Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.

God vraagt dat wij 'de hoeken' van ons inkomen en onze tijd met de armen en vreemdelingen delen.

Welke keuzes maken wij in ons leven, die recht doen aan armen en vreemdelingen?

Liet 992 (oersetting Atze Bosch)

Wat wol de Hear noch mear fan ús
as dat wy earlik en trou op
de wei gean fan ús God?

Wat wol de ierde mear fan ús
as dat wy tsjinje en hoedzje
as minsken nei Gods byld?

Wat wolle de minsken mear fan ús
as dat wy brekke en diele
allyk 't ús foardien is?

It is de Geast dy't ús beweecht
Gods wilt e dwaan en te soargjen
foar al wat libje mei.