

## Maandag 8 maart – 17

Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.  
(Leviticus 19: 33b-34a)

Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden is een belangrijk principe uit zowel de Thora als de profeten. In deze tekst zegt God dat dit ook geldt voor de vreemdeling.

Jezus roept ons op, wanneer hij het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelt, om de vreemdeling als naaste lief te hebben (Lucas 10: 25-37).

Dat is nogal wat!

Dat geeft genoeg stof om vandaag eens over na te denken.

Wijlen kinderboekenschrijver, Max Velthuijs, bezat het bijzondere talent om grote thema's in prentenboeken op te schrijven en te verbeelden.



'Heb je dat gezien?' zei ze opgewonden.  
'Wat komt die nou doen?'  
'Wat is het er voor een?' vroeg Eend.  
'Volgens mij is het een vieze, stinkende rat,' zei Varkentje.  
'Ratten, daar moet je voor uitkijken,' zei Eend.  
'Het zijn dieven.'  
'Hoe weet je dat?' vroeg Kikker.  
'Dat weet toch iedereen,' zei Eend verontwaardigd.

Uit: Kikker en vreemdeling, door Max Velthuijs