

Zaterdag 6 maart – 16

Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Openbaring 22:17

Het slot van Openbaring schetst een visioen van een toekomst van vrede en recht.
Water speelt er een rol. Er stroomt een rivier, die ontspringt bij God zelf.

In het Liedboek, lied 774 met tekst van Huub Oosterhuis:

Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,
Alfa, Omega, begin en einde.
Wie dorst zal Ik om niet te drinken geven
uit mijn bron, die bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.
IK zal er zijn.

Cor Waringa heeft het voor het Lieteboek vertaald in het Fries:

Jo sizze: Ik bin de earste en de lêste,
Alfa, Omega, begjin en ein.
Wa't toarst hat krijt fan mij fergees te drinken
út myn boarne fol mei libbenwetter.
Jo size: elk dy't drinke wol mei komme.
Ik sil der wêze.

Uit welke bron put u levenskracht?

ZONDAG 7 maart

een lege pagina
een dag om zelf in te vullen
met iets moois...