

Donderdag 4 maart – 14

Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek, - Amos 5: 24

De profeet Amos staat erom bekend dat hij opkomt voor het recht. Je kunt wel mooi vroom God vereren, maar als je de arme onderdrukt en uitbuit stelt het niks voor en kun je het maar beter laten. In deze weken richting Pasen denken we na over het leven van Jezus en zijn barmhartige opstelling naar mensen.

Wat kun je doen voor mensen in de knel?

Hoe kun je meedoen in de strijd tegen honger en onderdrukking?

Je kunt je er machteloos door voelen. Haalt het wel iets uit?

Maar wie de hongerige voedt en de dorstige te drinken geeft, geeft daarmee aan Jezus zelf (Mattheus 25).

Hij identificeert zich met de mensen die de dupe zijn van ongelijkheid en onrecht. Als we echt honger en dorst naar de woorden van God, komen zij meteen in beeld en doen een appèl op ons: wat kunnen we geven?

Wat kan ik vandaag doen?

Overweeg een gift voor een van de 40dagentijdprojecten.

(bovenstaande tekst overgenomen uit de PKN kalender)

UIT DE GROND VAN JE HART
GROEIT ALTIJD IETS MOOIS

