

## Dinsdag 2 maart – 12

*Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? – Psalm 42:3*

Deze psalm gaat over dorst naar God, dorst van de ziel.

Wat kunnen mensen verlangen naar troost, naar iets wat hen 'laaft'.

Wat kun je opleven van een goed moment, samen, bij een maaltijd, door een lied, in de wijde ruimte van de kerk of buiten in Gods goede schepping.

De psalmist verlangt naar samen zijn, optrekken naar het huis van God. We weten sinds corona dat dat niet meer vanzelf spreekt. Toch kunnen er ook in het dagelijks leven, zelfs in de nacht, momenten zijn dat er een lied in je klinkt, dat je Gods liefde over je voelt schijnen. Vandaag zingen we mee met deze psalm, samen met alle dorstigen. Naar water, naar vrede, naar een moment van genade en liefde. Vestig je hoop op God, de God die ziet en redt.

(tekst overgenomen van de veertigdagenkalender van de PKN)

### Op welke momenten ervaart u troost/balsem voor de ziel?

Bedenk eens een zes woorden die voor u met troost te maken hebben:

T  
R  
TROOST  
O  
S  
T